

Het Dijkertje

Welkom iedereen,

Wij de leerlingenraad hebben een eigen krant gemaakt. Deze krant komt twee keer per jaar tevoorschijn. We gaan het hebben over Wandelen voor Water, Tafeltennissen en voetbal. We hebben ook nog een interview met Zoë. We hebben er heel hard aan gewerkt. We hopen dat jullie het leuk vinden. Veel leesplezier!!!!!!!

Groetjes,

Quenetisha, Jayden, Calvin, Kelly, Kaj, Quinn, Dave en Sabrina.

de Dijk

Wandelen voor water

Het wandelen voor water is voor het goede doel (water voor arme landen). Wij als groep 7 lopen met liters water in een blauwe rugzak over de dijk. Wij zoeken sponsers om geld te doneren, dat wordt gebruikt voor waterpompen in arme landen. Als we veel geld verdienen, komen er steeds meer waterpompen in arme landen. We lopen 6km over de dijk vanaf Lands End tot Nogal Wiedus.
HOPELIJK HALEN WE VEEL GELD OP VOOR WATERPOMPEN ARME LANDEN!



Door: Quinn Walburg en Kaj Pronk

Schoolvoetbal: Calvin Saunier en Jayden van Kesteren.

De trainingen zijn op maandag middag. Ze worden gegeven door meester Martijn. De wedstrijden zijn op 1 en 8 april en als we door zijn op 15 april. Ze worden gecoacht door Stanley van Kesteren dat is de vader van Jayden van Kesteren. Stanley van Kesteren is de trainer van FC Volendam B1. De trainingen worden gegeven in de gymzaal Heilig Ham. En de wedstrijden bij FC DEN HELDER. Iedereen heeft er heel veel zin in. En we hopen dat het goed gaat!!!!!!!



Interview met Zoë over tafeltennissen

- 1. Waar was het toernooi?**
In G.P Blankman straat, TTV Noordkop boven sloopbedrijf Oosterbeek.
 - 2. Wie deden er mee?**
Ik, Ferris, Jayden, Storm, Jesse, Levi, Mathijs. Sylvana en Sem van groep 6.
 - 3. Hoe ging het?**
Eerst werden we ingedeeld in poules. Tegen je eigen poules tafeltennissen.
 - 4. Was het moeilijk?**
Ja en nee, omdat er verschillende niveaus waren.
 - 5. Wanneer was het?**
In de voorjaarsvakantie op donderdag 26-02-15.
 - 6. Wie waren de 1^e, 2^e, 3^e en vierde?**
1de Mels Oosterbeek 2^e een jongen 3^e Gijs 4^e ik.
 - 7. Had je verwacht dat je vierde zou zijn?**
Een beetje wel en een beetje niet. Ik had vertrouwen in me zelf, maar er waren veel kinderen.
 - 8. Hoelang zat je op tafeltennis en wil je weer meedoen?**
Ik zat er precies 3 jaar op tafeltennis. Ik weet nog niet of ik het wel weer wil meedoen, maar het lijkt me wel leuk. De lessen zijn 1 x in de week.
- Door Kelly, Sylvana, Sabrina en Quenetisha.

